

MET OPEN ARMEN



EERSTE COMMUNIEVIERING

27 MEI 2012

ONZE-LIEVE-VROUW-TEN-POEL

TIJD VAN VERWELKOMING

WELKOM door de **kinderen**:

Dag zonnetje

Dag bloemetje

Dag vlindertje in de wei.

Wij moeten jullie iets vertellen:

wij voelen ons vandaag zo blij

want wij doen onze eerste communie!

En dat op een mooie dag in mei.

WELKOM door de **priester**:

Dag jongens en meisjes, vandaag is het feest!

Samen met je vriendjes mogen jullie aan de tafel van Jezus zitten,
aan de altaartafel maaltijd vieren.

Iedereen kan erbij, de grote mensen en de kleine kinderen.

Samen zijn we één grote familie.

Beste ouders, jullie kinderen hebben echt naar deze dag verlangd.

Zij willen deze viering goed verzorgen.

Communicant:

Hoi, vriendjes,

na veel werken in de map en tijdens de bijeenkomsten
is het eindelijk zo ver.

Vandaag is het ons feest

en ben ik blij dat we dit

met zijn allen kunnen vieren.

Communicant:

Dag mama's en papa's,

wij zijn blij dat jullie ons helpen.

Wij willen graag onze eerste communie doen

en jullie doen mee.

Communicant:

Dag lieve mensen,

wij willen vrienden van Jezus zijn.

Daarom zijn we hier in de kerk.

Communicant:

Dag Jezus,

Jij roept ons bij onze naam

en vraagt ons om mee te doen.

Dat willen wij graag

en daarom zijn we hier.

Ouder:

Een boeiende tocht was het om ons kind voor te bereiden,
stap voor stap, op de eerste communie.
Het was niet altijd even gemakkelijk,
maar het was de moeite waard.
Daarom zijn ook wij blij
dat vandaag deze kinderen,
voor de eerste maal,
bij en met Jezus aan tafel gaan.

Priester:

Bidden wij met een dankbaar hart met deze kinderen mee.
Zo wordt het een mooie viering, een danklied van ons
allemaal aan God, onze Vader.
Laten we nu samen het kruisteken maken:
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

TIJD VAN VERGEVING

VRAAG OM VERGEVING

Priester:

Het lukt ons niet altijd, Jezus, om aan Uw verwachtingen te voldoen.
We maken fouten en willen U graag om raad vragen.

Communicant:

Jezus, na een ruzie gedraag ik me soms als een slechte verliezer.
Ik heb spijt, maar weet niet altijd hoe het weer goed te maken.

Priester:

Wel, ruzie is nooit goed, maar wie spijt heeft is al op de goede weg.
Bouw aan vrede en geniet van je vrienden!

*♫ Oeps 't was fout
ik heb weer overdreven
Goede God met Uw hart van goud
wilt U mij vergeven?*

Communicant:

Lieve Jezus, ik moet bekennen dat ik soms jaloers ben.
Dat iemand anders iets beter kan of iets mooiers heeft, is vaak moeilijk
voor mij.
Wat doe ik daaraan?

Priester:

Je kan nu eenmaal niet altijd de beste zijn.
Toon zelf ook dat je het knap vindt wat de andere kan of doet.

♫ Oeps 't was fout...

Communicant:

Lieve Jezus,
wanneer het bij ons thuis heel druk is, vragen mama en papa al eens om mijn hulp.
Ik probeer me er soms vanaf te maken met een smoesje. Dat vind je vast niet goed.

Priester:

Een echte vriend van Jezus helpt waar hij kan. De kunst is om zelf te zien waar je een handje kan toesteken. Dan pas ben je op de goede weg.

♪ *Oeps 't was fout...*

Ouder:

Lieve God, onze kinderen rekenen op ons en kijken naar ons op.
We zijn hun grote voorbeeld, toch schieten we soms tekort in onze taak, zijn we te druk bezig met allerlei andere dingen.
Daardoor moeten de belangen van onze kinderen wel eens wijken. Dat spijt ons.

♪ *Oeps 't was fout...*

Priester:

Beste ouders, bouw samen met jullie kinderen aan een warm nest met plaats voor iedereen. Ontvang ze met 'open armen'. De woorden van Jezus: "Laat de kinderen tot mij komen.", moeten ook steeds die van jullie zijn.



*Ik ben er voor
ALLE kinderen.*

OPENINGSGEBED

Priester :

Goede God,
Met 'open armen' nodigt Gij alle mensen uit voor het grote feest.
De deur van uw huis staat open voor iedereen.
Wij geloven dat Gij van alle mensen houdt,
dat Gij bij ons wilt zijn
en dat Gij ons nooit in de steek laat.
Help ons om dat allemaal te begrijpen
en om goede mensen te zijn.
Blijf altijd bij ons,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

TIJD VAN HET WOORD



EERSTE LEZING

Je kunt hem niet zien...
Je kunt hem niet zien, de wind, je kunt hem wel horen en voelen.
Je ziet wat hij doet, maar hem zelf kan je niet zien
Overal kruipt hij in en tussen.
Wat jarenlang onbeweeglijk bleef, tilt hij moeiteloos op.
Hij speelt met de golven, jaagt mensen voort, blaast dwars door alles
heen.
Zo is het ook met de Geest.
Je ziet hem niet, maar niets kan hem tegenhouden.
Hij dringt door deuren en vensters en zet mensen in beweging.
Er groeien nieuwe dingen.
De geest kan je niet grijpen.
Hij is er en je kunt ervan genieten, je laten meeslepen.
Een nieuwe geest die mensen aansteekt heeft iets van een wonder. Hij is
niet tegen te houden.
De apostelen hebben het meegemaakt op Pinksteren en sindsdien waait
die Geest nog altijd over de wereld. Mensen kunnen er zich tegen
verzetten, daarin zijn ze vrij, maar Hem aan banden leggen, ... dat nooit !

*♪ Sprekende verhalen,
sterke woorden, eeuwenoud
doen ons leven stralen,
geven troost in duizendvoud.*

*Wondere verhalen,
duizendmalen reeds aanhoord,
in zovele talen, ja zo is Gods bijbelwoord*

EVANGELIE

Priester :

Wij staan nu samen recht voor het evangelie en maken drie kruisjes:

- + één op ons voorhoofd: Jezus, ik denk aan jou
- + één op onze mond: Jezus, ik vertel over jou
- + één op ons hart: Jezus, ik hou van jou



Het verhaal van Pinksteren: een geluid uit de hemel

Het gebeurde vijftig dagen na Pasen. Jezus was een aantal keren aan zijn leerlingen verschenen. Aan de vrouwen, aan de leerlingen die naar Emmaüs gingen en aan de vissers. Tegen de tijd dat het oogstfeest gevierd zou worden, waren ze allemaal in Jeruzalem. Het was er heel druk. Uit allerlei landen kwamen er mensen naar Jeruzalem toe om feest te vieren. Dan verkochten ze ook het eerste graan. Nog voor de dag van het oogstfeest was het al een gekrioel van jewelste in de straten, en je hoorde alle talen door elkaar spreken.

De leerlingen van Jezus bleven binnen. Ze zaten stil bij elkaar in een bovenzaal, met de deuren van het huis stevig dicht. De twaalf waren erbij en de vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus.

Ze wisten het zeker: Jezus leeft en zal ons blijven helpen. Daarom bleven ze bidden. Eén van hen zei: 'Jezus heeft toch beloofd dat we kracht zouden krijgen van de heilige Geest?'

Daarom bleven ze bij elkaar. Ze hielden het vol. Nog altijd zaten ze samen te bidden in de bovenzaal. Zo brak de dag van het oogstfeest aan.



Plotseling hoorden ze een geluid uit de hemel, net alsof er een hevige wind opstak die het hele huis vulde. En toen zagen ze iets wat op vuur leek, allemaal vlammen, vurige tongen, die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.

Nu woonden er in Jeruzalem Joden die uit allerlei volkeren onder de hemel vandaan kwamen. Ze waren helemaal buiten zichzelf van verbazing toen ze dit hoorden. Ze zeiden tegen elkaar: 'Maar al die mensen die daar spreken zijn toch eenvoudige Galileeërs? Die komen toch uit een uithoek van ons land? Hoe kan het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn

moedertaal? We kunnen elkaar allemaal verstaan!'

De leerlingen van Jezus hadden de heilige Geest gekregen. Ze zouden doorgaan en wisten nu zeker dat het goede nieuws bestemd was voor iedereen.

Handelingen 2,1-13

DUIDING

GELOOFSBELIJDENIS

Priester:

Laat ons dan nu **samen**, kleine en grote mensen, rechtstaan en ons geloof uitspreken:

Ik geloof in God. Hij is een Goede Vader.
Hij heeft voor ons hemel en aarde geschapen.
Ik geloof in Jezus. Hij is de vriend van alle mensen.
Hij is gestorven en verrezen om met ons op weg te gaan.
Ik geloof in de Heilige Geest. Hij is altijd bij ons en Hij helpt ons.
Ik geloof in de Kerk van Jezus. Het zijn de mensen die willen leven zoals Hij.
Ik geloof dat God veel van ons houdt en dat wij eens voor altijd met hem gelukkig zullen zijn.

VOORBEDEN

Priester:

We gaan nu samen bidden opdat de vriendenkring die wij samen met Jezus maken echt zou blijven bestaan. Jezus, luister alsjeblief naar wat wij vragen:

Communicant:

Goede God,
Gij hebt de wereld zo mooi gemaakt.
Leer ons met open armen genieten van al het schone en al het goede dat Gij ons geeft.
Laten we samen zingend bidden:

*♫ Als je vraagt, dan zul je krijgen,
als je zoekt, dan zul je vinden,
als je klopt, dan doe ik open...*

Communicant:

Goede God,
Ik mag van U heel bijzonder zijn.
Leer mij van mama en papa en van mijn familie heel veel te houden.
Leer mij dank zeggen omdat ik een fijne thuis heb.
Laten we samen zingend bidden:

♫ Als je vraagt...

Communicant:

Goede God,
Uw schepping is een wonder.
Leer ons dat wonder te zien.
Leer ons te helpen en te delen
opdat ook anderen dat wonder kunnen zien.
Laten we samen zingend bidden:

♪ Als je vraagt...

Ouder:

Goede God,
wij zijn blij om deze dag.
Help ons om onze kinderen voor te gaan
in goedheid en verdraagzaamheid.
Leer ons daarvoor kracht te zoeken bij U.
Laten we samen zingend bidden:

♪ Als je vraagt...

Grootouder:

Goede God,
Wij zeggen U dank voor de vreugde
die we mogen beleven aan onze kleinkinderen.
Laat dit feest van vandaag onze familie
nog dichter bij mekaar brengen.
Laten we samen zingend bidden:

♪ Als je vraagt...

Priester:

Goede God,
Dit zijn de verlangens die leven in ons hart.
Wij hopen met Uw hulp ons christen-zijn
Iedere dag opnieuw te kunnen beleven.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen

TIJD VAN HET BROOD

OFFERANDE

Priester:

De avond voor zijn lijden en dood vierde Jezus samen met zijn vrienden het Paasmaal. De leerlingen maakten het feestmaal gereed en dat gaan wij ook doen.

*♫ Alles is gekregen om het te verdelen
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan!*

Communicant:

Bij een feest hoort een mooie tafel. In de kerk noemen we dat het altaar. En om de tafel mooier te maken, leggen we er een tafelkleed op.

Communicant:

Toch is het nog geen feesttafel. Daarom versieren we het altaar met bloemen. Dat is het teken van vreugde en dank om ons samenzijn vandaag.



Communicant:

Wij hebben ook kaarsen meegebracht. Kaarsen herinneren ons aan de vriendschap en de liefde die Jezus als 'licht van de wereld' ons bracht.

*♫ Alles is gekregen om het te verdelen
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan!*

Communicant:

Wij brengen ook brood naar het altaar. In dit brood en deze hosties komt Jezus tot ons. Hij leert ons het brood breken met elkaar.

Communicant:

Wijn en water mogen zeker niet ontbreken op dit feest. De wijn is een feestdrink, water dient om je dorst te lessen. Wijn en water zijn nodig op de tafel van de Heer.

*♫ Alles is gekregen om het te verdelen
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan!*

GEBED OVER DE GAVEN

Priester:

Heer onze God, Wij hebben de tafel gedekt met brood, wijn en bloemen. Wij willen samen terugdenken aan Jezus die u hebt gezonden om Uw rijk van Liefde en Vrede onder ons te brengen. Daarom willen wij u danken.
Amen



GROOT DANKGEBED

Priester:

God , onze Vader , U heeft ons al zien staan rond deze tafel en U weet waarom wij hier zijn . Wij willen U danken voor al het goede en het moois dat U gemaakt hebt: voor de bloemen en de bomen , voor de vissen en de dieren in alle kleuren , voor al die mensen , allemaal verschillend. Wij danken U ook voor Uw Zoon Jezus .

Samen met allen die in Hem geloven, bidden we daarom **samen:**

*Heilig, heilig, heilig de Heer
de God der Hemelse Machten
Vol zijn Hemel en Aarde van Uw Heerlijkheid
Hosanna in de Hoge
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Hosanna in de Hoge*

Priester:

God, Onze Vader, Gij wilt heel dicht bij de mensen zijn. Daarom hebt Gij Jezus gezonden. Hij is op aarde gekomen en heeft aan allen Uw liefde getoond. Hij liet de kinderen bij zich komen en nodigt hen uit aan Uw tafel. Omdat wij willen tonen hoe dankbaar wij zijn, hebben wij dit brood en deze wijn meegebracht. Mogen zij door de kracht van Uw Heilige Geest het Lichaam en Bloed worden van Jezus, Uw Zoon en onze Heer.

We staan nu recht voor de consecratie:

Op de avond, vlak voor zijn sterven, zat Jezus met zijn apostelen aan tafel. Hij heeft van het brood genomen, U gedankt en het gezegend.



Daarna heeft Hij het brood verdeeld, terwijl Hij zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Aan het einde van de maaltijd, heeft Hij een beker met wijn genomen, en weer dank gezegd. Hij liet de beker rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:



*Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Hij zei toen ook nog:
Blijf dit doen om Mij te gedenken.*

Verkondigen wij nu **samen** het mysterie van ons geloof:

*Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.*

Dankbaar denken wij aan alles wat Jezus voor ons deed. Vooral danken wij U om het levend brood dat Hij ons geeft. Mogen wij meer en meer op Jezus gelijken door onze goedheid en vriendelijkheid voor elkaar. Goede God, zend uw Geest van liefde over allen die aan deze tafel aanzitten. Dat zij zich verbonden voelen met Uw Kerk, met onze paus Benedictus, met onze bisschop André-Joseph, met alle christenen, overal ter wereld. Vandaag denken wij ook aan de mensen die gestorven zijn en van wie wij echt veel hielden. Vader, laat hen voor eeuwig bij U gelukkig leven. Wij vragen U, laat het geloof van deze kinderen voor ons allemaal een weldaad zijn. Laat ons met vertrouwen verder gaan op de weg die voor ons ligt.

Vandaag zijn wij hier samengekomen om aan één tafel te eten, om Jezus te ontvangen, die in ons hart wil leven. Wij bidden U, schenk ons de goede Geest van Jezus, om ook steeds het goede in elkaar te zien.



Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn. Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER

Kinderen vormen een grote kring rond het altaar

De vrienden van Jezus waren veel bij Hem. Jezus zei hen : noem God maar Vader. Op een dag vroegen ze : Heer leer ons bidden. En Jezus leerde het hen met het gebed van het Onze Vader. Dat willen we graag met alle communicantjes zingend bidden rond het altaar.

♫ Onze Vader, die in de hemelen zijt,...

VREDESGEBED

Het eerste woord dat de verrezen Jezus zei toen Hij zijn vrienden begroette, was: "Vrede". Ook vandaag wenst Hij ons allen vrede en diep geluk. Hij wenst vrede voor groot en klein, vrede in ons hart en in ons huis. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Geef dan elkaar een teken van die vrede.

Kinderen mogen naar hun ouders gaan en geven hen een teken van vrede.

COMMUNIE

Priester:

Nu mogen jullie te communie gaan zoals Jezus' vrienden op het Laatste Avondmaal. Jezus zal nu bij ons allen komen wonen, Hij brengt zijn liefde en goedheid in ons hart. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Samen:

*Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.*



♪ *Alle mensen samen, niemand meer alleen.
Rond de ene tafel, alle mensen één.*

*Het graan, dat van de velden komt, geeft voedsel aan zovelen.
De korrels vormen samen brood, om met elkaar te delen.*

*Het brood, dat mensen samenbrengt, heeft Jezus ons gegeven.
Hij brak het en Hij zei tot ons: "Wie hier van eet, zal leven."*

*De schaal met brood de beker wijn doen ons aan Jezus denken.
Hij wil, wanneer wij samen zijn, zijn liefde aan ons schenken.*

♪ *Goede God, lieve God, veel is ons gegeven
't is zo goed, 't is zo fijn, dat wij mogen delen!
Jezus heeft ons voorgedaan
en nu zingen wij tesaam:
Goede God, lieve God, veel is ons gegeven
't is zo goed, 't is zo fijn, dat wij mogen delen!*

GEBED NA DE COMMUNIE

Communicanten:

Lieve Jezus, het was fijn hier in de kerk.
Wij horen er nu helemaal bij.
Straks thuis gaat het feest verder, met
papa en mama
en alle mensen die van ons houden.
Elke keer kan het niet zo'n feest zijn,
maar wij komen graag bij U terug
om weer het brood aan Uw tafel te eten.
Jezus, dank U voor het fijne feest.



Priester :

Goede God, kinderen zijn het mooiste geschenk dat U aan mensen hebt
gegeven. U hebt hen aan ons toevertrouwd als een kostbare schat. Wij
leggen hun leven in Uw open armen. Maak van hen toffe en flinke
kinderen en geef ons de kracht om hen voor te gaan en te leiden op Uw
weg van liefde en vrede.

DANKWOORDJE VAN DE OUDERS

Dank je wel, mijn kind, je mama en papa zijn blij dat je er bent.
Dank je wel, om je lach en je vreugde, om je onbekommerd zijn.
Dank je wel, om de vraag die je stelt en het antwoord dat je bent.
Dank je wel, om dat gans anders zijn van je: dit maakt ons samen zijn
boeiend verrijkend en soms heel moeilijk. Het verplicht ons steeds oprecht
te zijn tegenover onszelf en tegenover jou.
Dank je wel, mijn kind, papa en mama zijn blij dat je er bent!!!

DANKWOORDJES VAN DE KINDEREN

Wij bedanken de papa's en de mama's voor deze mooie dag.
Wij bedanken priester Wim voor de fijne dingen die we vandaag samen
met hem in deze viering hebben mogen beleven.
Wij bedanken Herman voor het aanleren van de liedjes en de begeleiding
vandaag.
Wij bedanken de koster en zijn helpers voor het piekfijn in orde maken
van de kerk.
Wij bedanken de juffen van de catechese voor onze tocht naar onze eerste
communie!
Wij wensen iedereen nog een heel tof feest toe!

ZENDING EN ZEGEN

Priester :

God blijf met ons
en bij ons...

Hou Uw armen wijd open voor ons,
zodat wij eraan herinnerd worden
dat wij de onze ook openen
en dat wij deze wereld kleuren
met onze vriendschap.

Help ons om samen
dit alles waar te maken,
hier en overal waar we zullen komen.
Laat ons samen op weg gaan
met de zegen van de Vader, de zoon
en de Heilige Geest. Amen.

♫ Vrolijke vrienden (versie Herman)

*Als wij over Jezus zingen:
jij en ik en ik en jij...
Hoeft er niemand nog te dringen,
iedereen hoort echt wel bij...*

*Als we naar de kerk hier komen:
jij en ik en ik en jij...
Mogen we van vriendschap dromen,
Jezus maakt ons vrij en blij...*

*Jezus vraagt ons te beminnen:
jij en ik en ik en jij...
Laten we daarmee beginnen,
iedereen hoort er dan wel echt bij!*



Uitnodiging

Eerste communie kan geen losstaand gebeuren zijn, geen eenmalig piekmoment. Misschien zullen wij als ouders opnieuw leren eucharistie vieren aan de hand van deze jonge kinderen.

Gedurende de voorbije weken van intense voorbereiding thuis en in onze parochie, zijn wij immers samen met deze kinderen gaan verlangen naar het groot gebeuren, naar die unieke eucharistieviering waarin ons kind voor de eerste keer zou meezitten aan de tafel van de Heer.

Laten wij als ouders dan ook ingaan op de uitnodiging van deze kinderen om vanaf nu regelmatig samen naar de kerk te komen. Eerste communie is een markant gebeuren, maar geen ééndagsverhaal.

Eerste communie zou niet veel zin hebben als er niets op volgt, als ouders niet blijven zoeken om samen de weg te gaan van vertrouwen, leven en gemeenschap bouwen. Wanneer deze kinderen via hun ouders ervaren hoe 'God werkt' in het hart en de geest van mensen, dan ervaren zij liefde en mildheid, die hen in staat stellen om met een open armen en een groot hart in de wereld van vandaag te leven.

Wij wensen onze communicantjes en hun ouders proficiat en heten hen van harte welkom tijdens de vieringen.



Dankjewel...

- 🎈 priester Wim Vandermeulen, voorganger in onze viering,
- 🎈 catechisten Agnes, Betty, Inge, Lieve, Monique, Marleen en Ria,
- 🎈 Dirk, coördinator en administrator,
- 🎈 Pol, onze koster: voor alles,
- 🎈 Mia, voor het ontwerpen en uitvoeren van onze ballonnen,
- 🎈 Herman, Inge en Tine voor de mooie zangmomenten en de begeleiding tijdens de vieringen,
- 🎈 het gelegheidsensemble met Bart, Dennis en Herman voor het opluisteren van deze viering.

Een 🎈 voor iedereen die met ons mee kwam vieren!